

1. White Beach,

BORACAY, FILIPPINERNA

österön Boracay i Filippinerna har länge omtalad för den flera kilometer långa korniga stranden och det klara turkosa vattnet. Sanden på White Beach, är så känd för myndigheterna har fått skärpa reglerna för att stoppa turister från att stjäla den från sig. Från den mellersta delen av stranden är det nära till de små butikerna vid den lilla shoppinggatan. Här startar också många snorklingturer eller båtutflykter till olika delar av ön. Den här delen av stranden är livlig under kvällarna, då restaurangerna och bavgatan fylls av hungriga och törstiga semesterfirare.

En tyfven Halyan som drabbade Filippinerna i november orsakade viss förstörelse på Boracay, men enligt uppgifter på ön är allt som vanligt nu igen. Inga dödsfall har rapporterats. 70 procent av Boracays invånare lever på turismen, så det är fruktansvärt att turisterna ska boka av en så gästvänlig högsäsongens resor. **Hit dit:** Från Caticlan i Filippinerna tar du en mindre båtarna som går med täta turer till Boracay. Hotellen på ön brukar kunna hjälpa till att ordna transport. Om ingen transport är arrangerad är du bäst med tricycle, de billiga mopedtransporterna som är öns taxibilar.

Passar för: Par som vill ha en lite äventyrlig resa, kompisar och de som har barn som trivs bäst på långgrund sandstrand. Yngre partysugna resenärer kan hålla i gång hela natten.

Tycker du...

...att vi har missat någon strand? Mejla till alltomresor@expressen.se och berätta var just din paradisstrand finns. Har du en fin bild och en bra motivering publicerar vi den i ett nummer av Allt om Resor.



Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG



Foto: ELISABET AXÅS

2. Ngapali,

BURMA

Känns lite som lugnet före stormen när jag promenerar längs den tre kilometer långa stranden i västra Burma. Dels därför att det är lugnt. Bara jag, några fiskare och ett gäng småbarn håller till på stranden.

Det är också stilla före turiststormen. Visst har det funnits turister här länge, men det är först nu när EU har tagit bort sina sanktioner mot Burma som en större invasion av européer väntas. Jag är glad att vara här före vattenskotrar och bananbåtar.

Ngapali är en typisk, sydasiatisk strand med gulbeige, finkornig sand, grönskande träd och palmer. Men det som gör den speciell är den relativt fåtaliga turisterna och närheten till burmeserna själva. **Hit dit:** Knappt 40 mil nordväst om Rangoon. Mindre än en timme med flyget.

Passar för: Kulturintresserade pionjärer. Visst är stranden underbar, men det är landet och människorna som gör den till ett spännande mål.

10. Hel,

POLEN

Det är ett mysterium att det kan vara så okänt i Sverige att det finns så många stränder med finkornig sand, klitter och sandbankar bara 25 mil från vår kust. Halvön Hel i Gdanskbukten är tre mil lång och längs hela norra sidan löper stranden.

Bland flera badorter är Jastarnia störst. Här finns gott om små pensionater och ett stort hotell av chartersnitt. På stranden njuter framför allt polackerna själva men också många tyskar av solen, gärna sittande i korgstolar med praktiska utfällbara fotpallar.

Förklaringen till att vi är enda svenskar på stranden måste vara klimatet – ungefär som i Sverige, inklusive vattentemperaturen. Men i somras innebar det kanonväder.

Hit dit: Färja, tåg eller bil från Gdansk, Gdynia eller Sopot. Det är 86 kilometer från Gdansk till Jastarnia landvägen.

Passar för: Den som söker en billig semester nära Sverige. Priserna är ungefär hälften av våra. Mestadels barnfamiljer och äldre på stranden. Den som vill festa stannar hellre i Sopot.

vänd!